

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

23, 24/12 & 3/1

5 ΗΜΕΡΕΣ

Πανόραμα Βαυαρίας Αυστριακό Τρόλο

**ΜΟΝΑΧΟ – ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΝΤΑΧΑΟΥ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΒΑΥΑΡΙΚΑ ΧΩΡΙΑ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ**

Βαυαρικές Άλπεις! Ένα τοπίο απίστευτου φυσικού κάλλους, με πυκνά ελατοδάση, λιβάδια και ονειρεμένες αλπικές λίμνες. Η ιστορία της περιοχής, μας οδηγεί στα χνάρια ενός ανεξάρτητου βασιλείου με κάστρα, βασιλείς και πολλά μικρά κουκλίστικα χωριουδάκια. Η παραμονή στο Μόναχο δίνει την δυνατότητα να συνδυάσουμε την πολυτέλεια της πρωτεύουσας της Βαυαρίας με την εκπληκτική Χριστουγεννιάτικη αγορά με ημερήσιες εξορμήσεις σε προορισμούς που μας μεταφέρουν κυριολεκτικά σε άλλες εποχές, κάπου ανάμεσα στον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, σε ένα παραμυθένιο σκηνικό με πολυτελή παλάτια, μουσεία, όπερες και καθεδρικούς με περίτεχνη αρχιτεκτονική.

Το Μόναχο, η πρωτεύουσα της Βαυαρίας, τρίτη μεγαλύτερη και πλουσιότερη πόλη της Γερμανίας, είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Ίζαρ και με τις Βαυαρικές Άλπεις στα νότια. Μία κοσμοπολίτικη πόλη, που οφείλει την ίδρυσή της στους Βενεδικτίνους Μοναχούς και που το 2010 την κατέταξαν ως την πιο ζωντανή πόλη του κόσμου (Best lively city). Εκτός από την παλιά πόλη, όπου είναι απόλαυση να περπατά κανείς, το Μόναχο είναι και ένα σύγχρονο μοντέρνο εμπορικό και οικονομικό κέντρο. Με πλήθος μουσείων, γκαλερί, αγορές και φυσικά την έδρα της Bayern Μονάχου και της παραδοσιακής μπίρας.

Μια ωραία ταξιδιωτική πρόταση, που συνδυάζει τη διασκέδαση, τις υπέροχες εκδρομές στη μοναδική Νυρεμβέργη, τις Βαυαρικές Άλπεις, το Ίνσμπρουκ και το Σάλτσμπουργκ, με την άνετη διαμονή σε κεντρικότατο ξενοδοχείο.

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί σας προσφέρουμε...

- Απευθείας πτήσεις με την Aegean Airlines
- Ιδανικά ωράρια πτήσεων με αναχώρηση πρωί και επιστροφή βράδυ ώστε να έχουμε 5 "γεμάτες" ημέρες.
- Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* κοντά στο κέντρο του Μονάχου
- Ημερήσια εκδρομή στις Βαυαρικές Άλπεις και στο πανέμορφο Όμπεραμεργκάου
- Επίσκεψη και περιήγηση στην υπέροχη Νυρεμβέργη
- Ημερήσια εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
- Ημερήσια εκδρομή στο Ίνσμπρουκ και στο Μουσείο Σβαρόφσκι

1^η ΗΜΕΡΑ,

ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΧΟ – ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΝΤΑΧΑΟΥ – ΜΟΝΑΧΟ

Συγκέντρωση στις 06:10 πρωί στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" και πτήση με την Aegean για Μόναχο. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και χωρίς να χάσουμε χρόνο, αναχώρηση για το γραφικό Ρέγκενσμπουργκ. Η πόλη έχει περίπου 145.000 κατοίκους και βρίσκεται στην καρδιά της Βαυαρίας, στο βορειότερο σημείο του Δούναβη και στην άκρη του Βαυαρικού δάσους. Η πόλη, η οποία ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους, αποτελούσε από το Μεσαίωνα έως και την αρχή του 19ου αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο της Γερμανίας. Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά μεσαιωνικά κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η γραφικότητα της περιοχής είναι ονομαστή. Συνεχίζουμε για τη Βαλχάλα (εξωτερικά), την αρχιτεκτονικά επιτυχημένη μεταφορά του Παρθενώνα στον Δούναβη από τον Λουδοβίκο Α της Βαυαρίας. Η περιοχή είναι εντυπωσιακά χτισμένη σε έναν λόφο ακριβώς πάνω από τον ποταμό. Χρόνος για βόλτα στο ιστορικό κέντρο και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου, που ήταν το πρώτο γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Άνοιξε έξω από το Μόναχο το 1933. Μόλις τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του στρατοπέδου μεταφέρθηκαν εκεί 4.800 κρατούμενοι. Από αυτούς λιγότεροι ήταν Εβραίοι και δεν αποτελούσαν την πλειοψηφία των κρατουμένων. Θα ξαναγηθούμε στα κελιά, τους στρατώνες, τον θάλαμο αερίων του στρατοπέδου και θα ακούσουμε ιστορίες κρατουμένων για τις φρικαλεότητες που μπορεί να πράξει το ανθρώπινο είδος. Τελευταίος μας σταθμός για σήμερα το ξενοδοχείο στο Μόναχο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος στη Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.

2^η ΗΜΕΡΑ,

ΜΟΝΑΧΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να επισκεφτούμε το ιστορικό κέντρο. Θα ξεκινήσουμε από την κεντρική πλατεία Μαρριενπλάτ με το Παλιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμα. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, την παλαιότερη του Μονάχου. Ακολουθεί η Τεατινερ Στράσε ο περίφημος πεζόδρομος με καταστήματα και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Από εδώ ξεκινά η Μαξιμιλιαν Στρασε, η ακριβότερη οδός της πόλης, στην οποία υπάρχουν καταστήματα διεθνώς γνωστών εταιριών καθώς και ιδιωτικές γκαλερί έργων τέχνης, καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε με το Χοφμπροϊκάους, μία από τις γνωστότερες μπιυραρίες του Μονάχου, η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Βαυαρικής κυβέρνησης και προχωρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα της Ίδομενέας. Το μεσημέρι, ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης για να επισκεφτείτε ιστορικές μπιυραρίες και να απολαύσετε ψητά λουκάνικα με ατέλειωτες γεύσεις μπίρας. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ, απολαύστε δείπνο και περίπατο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που είναι στολισμένο για την Χριστουγεννιάτικη αγορά που κάθε χρόνο σφύζει από ζωή.

ΜΟΝΑΧΟ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Πρωινό και ελεύθερη μέρα στο Μόναχο. Είναι τόσα αυτά που μπορείς να απολαύσεις σε αυτή την μεγάλη πόλη. Αν πάλι επιθυμείτε ελάτε μαζί μας σε μια καταπληκτική προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο αυστριακό Σάλτσμπουργκ, την γενέτειρα του συνθέτη Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Σάλτσμπουργκ σημαίνει Κάστρο του Αλατιού και αυτή η ονομασία δεν είναι τυχαία, διότι το ορυκτό αλάτι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο παρελθόν για την πλούσια οικονομία της πόλης. Άφιξη και περιήγηση στο εξαιρετικά καλοδιατηρημένο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η περιήγησή μας περιλαμβάνει τον μνημειώδη πυρήνα του Σάλτσμπουργκ, την περίφημη Γκετράιντεγκασσε, εκκλησίες, ηγεμονικές και επισκοπικές κατοικίες, κτίρια μουσικών θεσμών και κομψά γεφύρια. Θα δούμε το ανάκτορο Μιραμπέλ, το σπίτι του Μότσαρτ, την πλατεία Μαρκάρτ με το ιστορικό θέατρο, την μπαρόκ εκκλησία της Αγίας Τριάδας κ.ά. Στη συνέχεια, στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να δείτε το εντυπωσιακό φρούριο Χοχενσάλτσμπουργκ, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο καλοδιατηρημένα κάστρα στην Ευρώπη. Το απόγευμα επιστροφή στο Μόναχο.

4^η ΗΜΕΡΑ,

ΜΟΝΑΧΟ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΟΜΠΕΡΑΜΕΡΓΚΑΟΥ ΤΙΡΟΛΟ - ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ

Πρωινή αναχώρηση για μια υπέροχη διαδρομή στις Βαυαρικές Άλπεις. Μέσα από μια διαδρομή σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον θα γνωρίσουμε την βαυαρική πόλη Ομπεραμεργκάου με τα ζωγραφισμένα σπίτια και το ιδιαίτερο χρώμα. Ένα παραμυθένιο χωριό στους πρόποδες των Άλπεων, διάσημο για τα υπέροχα ζωγραφισμένα από ντόπιους σπίτια και την αναπαράσταση των Παθών του Χριστού που γίνεται κάθε 10 χρόνια. Περπατώντας για λίγο, θα τα δείτε όλα από κοντά: στους τοίχους ολόγυρα, θέματα θρησκευτικού περιεχομένου, δοσμένα με ρομαντικό τρόπο, βουκολικές αναπαραστάσεις από τη ζωή της υπαίθρου, την καθημερινότητα και κυρίως εικόνες από τον ονειρικό κόσμο των παραμυθιών και του γερμανικού θρύλου. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Ίνσμπρουκ, την πόλη που γνώρισε ημέρες δόξας στην κυριαρχία των Αψβούργων και ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας Θηρεσίας. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην παλιά πόλη και το ιστορικό κέντρο από τη Χρυσή Στέγη, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζίν Στράσε, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Μαουσுவείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Χρόνος ελεύθερος στην παλιά πόλη για περίπατο και γεύμα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Βάτεν, για να επισκεφθούμε το μοναδικό μουσείο Σβαρόφσκι, για να περιηγηθούμε στις "Αίθουσες των Θαυμάτων" και στους λαμπερούς Διαδρόμους. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μας μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας στο κατάστημα του οίκου. Το απόγευμα αναχώρηση για την επιστροφή στο Μόναχο.

5^η ΗΜΕΡΑ,

ΜΟΝΑΧΟ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Τελευταία μέρα του ταξιδιού μας σήμερα αλλά επειδή η πτήση της επιστροφής είναι το βράδυ, έχουμε χρόνο για μια ακόμα υπέροχη επίσκεψη. Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη μαγευτική Νυρεμβέργη. Αμέσως θα επισκεφτούμε την παλιά πόλη η οποία περιβάλλεται από μεσαιωνικά τείχη μήκους 5 χιλιομέτρων και οχυρωματικούς πύργους (σήμερα σώζονται 71 από τους 130) για να περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια της. Ο ποταμός Πεγκνιτς (Pegnitz), που τέμνει την παλιά πόλη στα δύο, τα γραφικά γεφυράκια και οι λιθόστρωτοι δρόμοι συνθέτουν μια πανέμορφη εικόνα. Θα επισκεφτούμε την Κεντρική Πλατεία, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό και την μεγάλη αγορά. Χρόνος γεύμα απολαμβάνοντας το γιορτινό κλίμα που δημιουργεί η περίφημη Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μονάχου, για την πτήση επιστροφής μας.



Σημειώσεις:

- Στην αναχώρηση 24/12 η εκδρομή Ρέγκενσμπουργκ – Νταχάου πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα.
- Η σειρά του προγράμματος μπορεί να διαφοροποιηθεί λόγω συνθηκών, χωρίς καμία παράλειψη.

5 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ	ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ	ΤΙΜΗ ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ	1ο ΠΑΙΔΙ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ 2 ΓΟΝΕΩΝ	ΕΠΙΒ. ΜΟΝΟΚΛ.	ΠΤΗΣΕΙΣ
23, 24 Δεκεμβρίου 3 Ιανουαρίου	EUROPA 4*	545	535	459	160	AEGEAN AIRLINES ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΟΝΑΧΟ 08:10-09:30 ΜΟΝΑΧΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 20:15-23:15

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ +165€

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines
- Αποσκευές: 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 8κ (55x40x20cm) κατά άτομο. Ζητήστε μας τιμή για αποσκευή 23κ.
- Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
- Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
- Μεταφορές - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Συνόδος εκδρομής
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα
- Φόροι διαμονής ξενοδοχείων & checkpoint 35€
- Προαιρετική εκδρομή στο Salzburg: 70€ ενήλικας, 40€ παιδί έως 12 ετών