

Αλπικά χωριά & κάστρα Πανόραμα Βαυαρίας Αυστριακό Τιρόλο

**ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - TIER GKARNTEN - ΝΗΣΙ ΜΟΥΣΕΙΟΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΚΗΠΟΙ CHARLOTTENBURG
ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΧΑΒΕΛ - ΠΑΛΑΤΙΑ ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ - SCHEUNENVIERTEL**

Βαυαρικές Άλπεις! Ένα τοπίο απίστευτου φυσικού κάλλους, με πυκνά ελατοδάση, λιβάδια και ονειρεμένες αλπικές λίμνες. Η ιστορία της περιοχής, μας οδηγεί στα χνάρια ενός ανεξάρτητου Βασιλείου με κάστρα, παλάτια και πολλά μικρά κουκλίστικα χωριουδάκια. Η διαμονή στο Μόναχο δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσουμε την πολυτέλεια της πρωτεύουσας της Βαυαρίας με ημερήσιες εξορμήσεις σε προορισμούς που μας μεταφέρουν κυριολεκτικά σε άλλες εποχές, κάπου ανάμεσα στον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, σε ένα παραμυθένιο σκηνικό με πολυτελείς επαύλεις, μουσεία, όπερες και καθεδρικούς με περίτεχνη αρχιτεκτονική.

Μοναδική εμπειρία το οδοιπορικό στο Τιρόλο με τα γραφικά χωριά τυπικής τυρολεζικής αρχιτεκτονικής αλλά και τα πιο φημισμένα χιονοδρομικά κέντρα! Φυσικά θα κάνουμε και μια επίσκεψη στο συγκλονιστικό Ναζιστικό στρατόπεδο Νταχάου.

Η πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο, τρίτη μεγαλύτερη και πλουσιότερη πόλη της Γερμανίας, είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Ίζαρ βόρεια των Βαυαρικών Άλπεων. Μία κοσμοπολίτικη πόλη, την οποία το 2010 κατέταξαν ως την πιο ζωντανή πόλη του κόσμου (Best lively city). Εκτός από την παλιά πόλη, όπου είναι απόλαυση να περπατά κανείς, το Μόναχο είναι και ένα σύγχρονο εμπορικό και οικονομικό κέντρο, με πλήθος μουσείων, γκαλερί, αγορών και φυσικά η έδρα της Bayern Μονάχου και της παραδοσιακής μπίρας.

Η Νυρεμβέργη, η μεσαιωνική καλλονή της Βαυαρίας χαρίζει πλούσια φωτογραφικά ενσταντανέ σε μια σινεματική Παλιά Πόλη, που πάει, όμως, χέρι-χέρι με μια σύγχρονη ιστορία που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Μια ωραία ταξιδιωτική πρόταση, που συνδυάζει σωστές πτήσεις, διαμονή στο κέντρο του Μονάχου σε πολυτελές ξενοδοχείο, διασκέδαση και υπέροχες εκδρομές στη Νυρεμβέργη, τις Βαυαρικές Άλπεις, το Ίνσμπρουκ και το Σάλτσμπουργκ.

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί σας προσφέρουμε..

- Απευθείας πτήσεις με την Aegean Airlines
- Πρωινή πτήση στην αναχώρηση και βραδινή στην επιστροφή, για να έχουμε 5 "γεμάτες" ημέρες
- Διαμονή στο πολυτελές ξενοδοχείο Holiday inn Munich City East 4* sup
- Επίσκεψη στη μοναδική Νυρεμβέργη
- Επίσκεψη στο Στρατόπεδο του Ναζισμού Νταχάου
- Ημερήσια εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
- Ημερήσια προαιρετική εκδρομή στις Βαυαρικές Άλπεις και στα γραφικότερα χωριά Γκάρμις Πάρτενκίρχεν, Ομπεραμεργκάου, Φύσεν
- Δυνατότητα επίσκεψης στο Royal Neuschwanstein Castle
- Ημερήσια εκδρομή στο Ίνσμπρουκ και στο Μουσείο Σβαρόφσκι

1^η ΗΜΕΡΑ,

ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΧΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Συγκέντρωση στις 06:00 πρωί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και πτήση με την Aegean για το Μόναχο. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για περιήγηση στο ιστορικό κέντρο. Θα ξεκινήσουμε από την κεντρική πλατεία Μάριενπλατς με το σύμβολο της Βαυαρικής πρωτεύουσας, τον Καθεδρικό Ναό της Φράουενκίρχε του 15ου αιώνα, το Παλιό αλλά και το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας με το χρυσό άγαλμα. Συνεχίζοντας, συναντάμε την παλαιότερη εκκλησία της πόλης, του Αγίου Πέτρου, την παλαιότερη του Μονάχου, από τον 13ο αιώνα και περπατάμε στην Τεάτινερ Στράσσε, τον περίφημο εμπορικό πεζόδρομο. Βλέποντας την Τεάτινερ Κίρχε με εσωτερικό από γυψομάρμαρο, τους Ιταλικούς Αναγεννησιακούς Κήπους και περνώντας από το Βασιλικό Ανάκτορο του Μονάχου και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Κρατικής Όπερας της Βαυαρίας, συναντάμε την Μαξιμιλιαν Στράσσε, την ακριβότερη οδό της πόλης, στην οποία υπάρχουν καταστήματα διεθνώς γνωστών εταιρειών καθώς και ιδιωτικές γκαλερί έργων τέχνης, καφέ και εστιατόρια. Αφού δούμε το κτίριο της διασημότερης μπουραρίας της πόλης, την Χοφμπροϊχάους, η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Βαυαρικής κυβέρνησης και το σπίτι όπου ο Μότσαρτ το 1780 συνέθεσε την όπερα «Ίδομενέας», θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο κέντρο της πόλης. Δοκιμάστε βαυαρικές γεύσεις με διάφορα είδη μπίρας και γνωρίστε καλύτερα την παλιά πόλη, περπατώντας σε αριστοκρατικές πλατείες, στον ποταμό Ίζαρ με τις νησίδες του. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ, απολαύστε δείπνο και περίπατο στα φωτισμένα αξιοθέατα του ιστορικού κέντρου και απολαύστε μια μοναδική ατμόσφαιρα.

ΜΟΝΑΧΟ - ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΝΤΑΧΑΟΥ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια αρκετά ιδιαίτερη επίσκεψη που μας παραπέμπει σε μια από τις χειρότερες στιγμές της ανθρωπότητας. Πρόκειται για το στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου, το πρώτο που λειτούργησε στη Γερμανία το 1933 στο οποίο μεταφέρθηκαν αρχικά αντίπαλοι του καθεστώτος, Σοσιαλδημοκράτες, Κομμουνιστές και συνδικαλιστές και αργότερα ομάδες, όπως ομοφυλόφιλοι, μάρτυρες του Ιεχωβά και Ρομά. Μόλις τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του στρατοπέδου μεταφέρθηκαν εκεί 4.800 κρατούμενοι. Από αυτούς μόνο λίγοι ήταν Εβραίοι και δεν αποτελούσαν την πλειοψηφία των κρατουμένων. Θα ξεναγηθούμε στα κελιά, τους στρατώνες και το θάλαμο αερίων του στρατοπέδου και θα ακούσουμε τις ιστορίες των κρατουμένων για τις φρικαλεότητες που πραγματοποιήθηκαν. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη μαγευτική Νυρεμβέργη. Αμέσως θα επισκεφτούμε την παλιά πόλη η οποία περιβάλλεται από μεσαιωνικά τείχη μήκους 5 χιλιομέτρων και οχυρωματικούς πύργους (σήμερα σώζονται 71 από τους 130) για να περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια της. Ο ποταμός Pegnitz, πάνω στον οποίο επιπλέει το «Γηροκομείο του Αγίου Πνεύματος», που βρίσκεται εδώ απ' τον 14ο αιώνα, τέμνει την παλιά πόλη στα δύο. Επίκεντρο του μεσαιωνικού καμψά, η πλατεία Hauptmarkt μας κάνει να στριφογυρίζουμε με την κάμερα – απ' την επιβλητική γοτθική Εκκλησία της Παναγίας (Frauenkirche) στο 19μετρο Schöner Brunnen (Όμορφο Σιντριβάνι), διακοσμημένο με 40 περίτεχνα γλυπτά, το Δημαρχείο, την ογκώδη St.Sebalduskirche και την αβανταδόρική γέφυρα Maxbrücke, που ενώνει δύο ιστορικές πλατείες. Αυτά είναι μερικά από τα πιο φωτογενή αξιοθέατα στη Νυρεμβέργη του άλλοτε, που με τα γραφικά γεφυράκια και τους λιθόστρωτους δρόμους συνθέτουν μια πανέμορφη εικόνα. Η πρώην αυτοκρατορική πόλη αποτέλεσε ιδανικό σκηνικό για να στήσουν σκηνικά δύναμης και να διαλαλήσουν την προπαγάνδα τους οι ναζί. Ο Χίτλερ ονόμασε τη Νυρεμβέργη "Πόλη των Συνεδρίων των Ναζί" το 1933. Εδώ ξεφυλλίζουμε μερικές από τις πιο σκοτεινές σελίδες στην ιστορία της Νυρεμβέργης και της Γερμανίας. Στο Δικαστικό Μέγαρο, στην ιστορική Αίθουσα 600, έλαβε χώρα η Δίκη της Νυρεμβέργης, όπου καταδικάστηκαν οι ηγέτες του ναζιστικού καθεστώτος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Χρόνος για γεύμα, δοκιμάστε τα διάσημα λουκάνικα Νυρεμβέργης, ένα πιάτο με Bratwürste από σερβιτόρες με παραδοσιακές βαυαρικές ενδυμασίες μια must εμπειρία στη Νυρεμβέργη). Το απόγευμα αναχώρηση για την επιστροφή μας στο Μόναχο.

3^η ΗΜΕΡΑ,**ΜΟΝΑΧΟ - ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΤΙΡΟΛΟ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΒΑΤΕΝΣ (ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ)**

Πρωινό και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μία υπέροχη προαιρετική εκδρομή στην Αυστρία. Μέσα από μια ειδυλλιακή ορεινή διαδρομή στις Βαυαρικές Άλπεις, θα σταματήσουμε στο Βάτενς για να επισκεφθούμε το μοναδικό στο είδος του Μουσείο Σβαρόφσκι, δίπλα στο αντίστοιχο εργοστάσιο. Θα περιηγηθούμε στους λαμπερούς διαδρόμους και στις «Αίθουσες των Θαυμάτων» και θα επισκεφθούμε το κατάστημα που υπάρχει στο χώρο. Συνεχίζουμε για στην αγαπημένη πόλη της Μαρίας Θηρεσίας και πρωτεύουσα του Τιρόλο, την πολύχρωμη, γραφική πόλη, των Αυστριακών Άλπεων, το πανέμορφο Ίνσμπρουκ. Άφιξη και περιήγηση της πόλης, που μεταφράζεται ως η «γέφυρα του ποταμού Inn», κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων τη χρυσή Αψίδα του Θριάμβου του Λεοπόλδου Β', τη Χρυσή Στέγη, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, το Χόφμπουργκ, την Χόφκιρχε, τα μπρούτζινα αγάλματα των Αψβούργων και των αξιωματούχων τους και τον πεζόδρομο Μαρία Θηρεσία Στράσσε, με τα υπέροχα κτίρια του 17ου και 18ου αιώνα. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, γεύμα ή για έναν περίπατο στην παλιά πόλη. Επιστροφή στο Μόναχο.

4^η ΗΜΕΡΑ,**ΜΟΝΑΧΟ - ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΒΑΥΑΡΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ - ΓΚΑΡΜΙΣ ΠΑΡΤΕΝΚΙΡΧΕΝ 'ΟΜΠΕΡΑΜΕΡΓΚΑΟΥ - ΦΥΣΕΝ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ ΝΟΪΣΒΑΝΣΤΑΪΝ**

Είμαστε στην 4η ημέρα του ταξιδιού και ήδη έχουμε δει αρκετά υπέροχα αξιοθέατα, όμως δεν έχουμε τελειώσει. Άλλη μια μέρα θα ξεκινήσει ακολουθώντας μέρος της επονομαζόμενης "Ρομαντικής Οδού" (Romantischen Strasse) στο μοναδικό Αλπικό περιβάλλον της Βαυαρίας, μέσα από ονειρεμένους δρυμούς, στεφανωμένους από ένδοξα φρούρια και διακοπτόμενους από κελαιριστά ρυάκια και παραπόταμους, με άφθονους κυνηγότοπους, ειδυλλιακές λίμνες, μυστικά ξέφωτα κι απότομα φαράγγια. Αρχικά θα φτάσουμε στον πρώτο προορισμό μας, το Γκάρμις Πάρτενκίρχεν. Μέχρι και το 1935 οι πολιτείες Γκάρμις και Πάρτενκίρχεν ήταν ανεξάρτητες η μια από την άλλη, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, οπότε με εντολή του Αδόλφου Χίτλερ ενώθηκαν για να υποδεχτούν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936, τους πρώτους που περιλάμβαναν αλπικό σκι. Οφείλει τη φήμη του στην εξαιρετική του τοποθεσία στους πρόποδες της ψηλότερης κορυφής των γερμανικών Άλπεων, τη Zugspitze, σε υψόμετρο 2.964 μέτρων. Το κέντρο του Γκάρμις αποτελείται σήμερα από πανέμορφα παλαιότερα και νεότερα σπίτια και πανδοχεία, ζωγραφισμένα με υπέροχες βουκολικές και βιβλικές παραστάσεις, που θα συναντήσουμε περπατώντας στον ιστορικό πεζόδρομο Λουντβιγκ Στράσσε. Συνεχίζοντας, μετά από 20 χιλιόμετρα μαγευτικής ορεινής διαδρομής, βρισκόμαστε στη βαυαρική πόλη Όμπεραμεργκάου, Μια πολιτεία σαν βγαλμένη από παραμύθι στους πρόποδες των Άλπεων, διάσημο για τα υπέροχα ζωγραφισμένα από ντόπιους σπίτια και το ιδιαίτερο χρώμα. Οι απεικονίσεις, είναι εμπνευσμένες από τοπικούς μύθους, από θρησκευτικές παραδόσεις, αλλά και παραμύθια. Μάλιστα, πολλές εικόνες είναι «βγαλμένες» από τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ, οι οποίοι κατάγονταν από το Χάναου της Γερμανίας. Περπατώντας για λίγο, θα τα δείτε όλα από κοντά στους τοίχους ολόγυρα, θέματα θρησκευτικού περιεχομένου, δοσμένα με ρομαντικό τρόπο, βουκολικές αναπαραστάσεις από τη ζωή της υπαίθρου, την καθημερινότητα και κυρίως εικόνες από τον ονειρικό κόσμο των παραμυθιών και του γερμανικού θρύλου. Επίσης, κάθε 10 χρόνια γίνεται εδώ αναπαράσταση των Παθών του Κυρίου, με την τελευταία να έχει πραγματοποιηθεί το 2020. Καθιερώθηκε το 1633, σαν τάμα των κατοίκων μετά από μια επιδημία πανώλης. Συμμετέχουν πάνω από 2000 ηθοποιοί και διαρκεί 103 ημέρες, από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό του χωριού είναι τα ξυλόγλυπτα αντικείμενα. Υπάρχουν πολλά μαγαζάκια με ξύλινα στολίδια, αλλά και διακοσμητικά είδη, ενώ στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης μπορούμε να δούμε σπάνια είδη ζωγραφικής πάνω σε ξύλο και άλλα κομμάτια ξυλογλυπτικής. Τελευταίος προορισμός μας της υπέροχης αυτής απόδρασης στο μαγευτικό αλπικό περιβάλλον, η νοτιότερη πόλη του ρομαντικού δρόμου, το Φύσεν, άλλη μια πόλη σαν από παραμύθι. Παλ χρώματα στα σπίτια, πολλά από τα οποία διακοσμημένα με ζωγραφιές στις προσόψεις τους, με τις κωνικές στέγες, baquoque εκκλησίες, γοητευτικά μικρά μαγαζάκια, περτριγυρισμένα από τα χιονισμένα αλπικά βουνά. Το γύρω φυσικό της τοπίο είναι τόσο εντυπωσιακό, που γοήτευσε τον βασιλιά Λουδοβίκο για να χτίσει το παραμυθένιο παλάτι Neuschwanstein. Θα περπατήσουμε στον κεντρικό πεζόδρομο Ράϊχεν Στράσσε και θα καθούμε στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης. Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ότι εδώ ιδρύθηκε η πρώτη συντεχνία κατασκευαστών λαούτου στην Ευρώπη, τον 16ο αιώνα. Και μετά τον 17ο αιώνα καθιερώθηκε σαν η πόλη με τη μεγαλύτερη παραγωγή βιολιών. Σήμερα υπάρχουν μόνο 5 κατασκευαστές βιολιών στην περιοχή. Πολύ κοντά στο Φύσεν βρίσκεται το περίφημο κάστρο Νοϊσβάνσταϊν το οποίο ενέπνευσε τον Γουόλφ Γκόντφρεντ. Η κατασκευή του διατάχθηκε από τον Λουδοβίκο Β' της Βαυαρίας ως χώρος ανάπαυσης και φόρος τιμής στον Ρίχαρντ Βάγκνερ. Ο Λουδοβίκος πλήρωσε για το παλάτι από τη περιουσία του και από δάνεια και όχι από τα δημόσια κεφάλαια της Βαυαρίας. Εδώ θα είναι η τελευταία στάση μας. Μετά από την επίσκεψη στο Κάστρο, αργά το απόγευμα επιστροφή στο Μόναχο.

ΜΟΝΑΧΟ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρωινό και την τελευταία μέρα μας θα την αφιερώσουμε στο αυστριακό Σάλτσμπουργκ, την γενέτειρα του συνθέτη Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Σάλτσμπουργκ σημαίνει Κάστρο του Αλατιού και αυτή η ονομασία δεν είναι τυχαία, διότι το ορυκτό αλάτι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο παρελθόν για την πλούσια οικονομία της πόλης. Άφιξη και περιήγηση στο εξαιρετικά καλοδιατηρημένο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η περιήγησή μας περιλαμβάνει τον μνημειώδη πυρήνα του Σάλτσμπουργκ, την περίφημη Γκετράιντεγκασσε, εκκλησίες, ηγεμονικές και επισκοπικές κατοικίες, κτίρια μουσικών θεσμών και κομψά γεφύρια. Θα δούμε το ανάκτορο Μιραμπέλ, την μπαρόκ εκκλησία της Αγίας Τριάδας το σπίτι του μεγάλου συνθέτη Φον Κάραγιαν, τα σπίτια που γεννήθηκε και έζησε ως έφηβος ο Μότσαρτ, την πλατεία Μαρκάρτ με το ιστορικό θέατρο, το παλάτι του Αρχιεπισκόπου, τον Καθεδρικό Ναό, το Μοναστήρι των Βενεδικτίνων με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου κ.ά. Στη συνέχεια, στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να δείτε το εντυπωσιακό φρούριο Χοχενσάλτσμπουργκ, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο καλοδιατηρημένα κάστρα στην Ευρώπη. Νωρίς το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του Μονάχου για την πτήση επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ	ΤΙΜΗ ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ	1ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ 2 ΓΟΝΕΩΝ	ΕΠΙΒ. ΜΟΝΟΚΛ.	ΠΤΗΣΕΙΣ
5 ΗΜΕΡΕΣ 23,24 Οκτωβρίου	HOLIDAY INN MUNICH CITY EAST 4* SUP	535	519	475	175	<u>ΑEGEAN AIRLINES</u> ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΟΝΑΧΟ 08:10-09:20 ΜΟΝΑΧΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 20:15-23:20

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ +165€

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

- Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines
- Αποσκευές: 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 8κ (55x40x20cm) κατά άτομο.
- Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο με πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
- Μεταφορές - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Είσοδος στο στρατόπεδο Νταχάου
- Συνοδός εκδρομής
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

- Φόροι διαμονής ξενοδοχείων & φόροι διέλευσης 35€/άτομο
- Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα
- Προαιρετική εκδρομή Αυστριακό Τιρόλο-Ινσμπρουκ-Βατενς: 60€ ενήλικας, 40€ παιδί έως 12 ετών